

Het trektellen op de Vulkaan heeft al een redelijk lange geschiedenis:

Voordat ik zelf als twaalfjarige in 1958 met trektellen begon werd er op De Vulkaan al geteld door Henri Wennekers, die zeer ervaren was en die ons de geluiden kon bijbrengen. Ook had hij zelfs zowel een kijker als De Vogelgids. Voor 1958 heette de trekpost al De Vulkaan. Op de Vulkaan werd er sinds 1958 behalve door Henri Wennekers, ook door Fred van Olphen, Chris Hogendoorn en mij geteld en af en toe ook door anderen. In 1964 postten Norman D. van Swelm en Aad Andriesen ook geregeld. Norman verhuisde daarna naar het radioduin bij Duindorp dat hij veel beter vond en "Mount Bird" noemde. Hij heeft de aantallen echter nooit direct willen vergelijken. Na een paar jaar vertrok Henri Wennekers, die als geoloog

in Leiden afstudeerde, naar Calgary in Canada en verdween permanent uit het zicht.

Oorspronkelijk moesten we Freds 7*35 kijker delen en onze veldgids was Zien is Kennen. De Vogelgids van Kist, die toen wel 13,50 gulden kostte, was de eerste jaren buiten ons bereik. In 1959 kreeg ik een eigen 8*40 kijker, een hele verbetering. Fred van Olphen, wiens vader een slagerij had, bracht altijd gerookte varkensstaartjes mee en het hele trekgezelschap zat dan vaak tijdens het tellen op varkensstaartjes te knagen. Fred kreeg dan ook de bijnaam "De jongen van de varkensstaartjes" (later na zijn oprichting van Bever Zwerfsport werd die bijnaam "Fred Bever"). De traditie van varkensstaartjes op De Vulkaan is blijkbaar verdwenen. Telescopen bestonden niet in die tijd en dus moesten we ons grotendeels beperken tot

wat er direct over het duin vloog.

Ook was er in die tijd al landelijke coördinatie. De Zeearend die we op 1 november 1958 boven de zeereep zagen was die dag ook al eerder gezien bij Castricum. Na 1960 werden de gegevens van verschillende trekposten gecoördineerd en gebundeld in een jaarrapport door F. Bloem te Bentveld die Secretaris Trekonderzoek was van de Vogelwerkgroep KNNV en NJN. Bijna dagelijks werd er geteld te Castricum, de Vulkaan, Monster, Hengelo (Ov), Bilthoven en Franeker. Ook in Wassenaar, Heerlen werd er vaak gepost en in mindere mate Noordwijk, Renesse, Krimpen, Papendrecht, Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Wapenveld, Ermelo, Garderen, Zutphen, Oldeholtpade, Terschelling en de Wieringermeer.

Fred en ik postten een paar jaar ieder om de dag en op zondag allebei. We moesten dit voor schooltijd doen dus de teldagen doordeweeks waren maar kort. Ook was er in die tijd nog school op zaterdag dus alleen op zondag kon er langer geteld worden. Mijn telgegevens heb ik op www.trektellen.nl gezet en hopelijk komen die van Fred ook nog een keer boven water.

Gezien de korte telduur per dag en het beperkte gebied dat met kleine kijkers bestreken kon worden zullen de aantallen toen lager zijn dan tegenwoordig. Toch denk ik dat een paar dagrecords van mij niet snel gebroken zullen worden: voor Bonte Kraai, Kuifleeuwerik en Notenkraaker.

Martin Lok,

Den Haag,
23 november 2020